



'k Geef nu aan jou mijn vreugd,
mijn leed en mijn schemergouden
dromenschat,
opdat je later nog zal weten
hoe ik je eens heb liefgehad.

(Adriaan Roland Holst)

Dankbaar aandenken aan
De heer Georges REYNAERT
weduwnaar van mevrouw Maria Deriemaeker
oudstrijder '40-'45
geboren te Nukerke op 16 mei 1918
en godvruchtig van ons heengegaan
te Ronse op 12 februari 1992,
gesterkt door de Sakramenten van de zieken.

Wilmer en Monique REYNAERT-BEHIELS,
Adrien en Marie-Claire PUTMAN-REYNAERT (†),
Christof en Vera REYNAERT-DEN HAENE en Aaricia,
Irina DHONT en verloofde Gianni MEIRSSCHAUT,
De families REYNAERT-BAELE
en DERIEMAERKER-RADIS

danken voor uw gebed en intens medeleven.

Namis op zondag 8 maart 1992 te 8.30 uur.

Herinnering

Vader, wij hebben nooit gesproken
over het leven met elkaar
gij had het uwe, ik het mijne
en beiden wisten wij 't is zwaar
te leven met een weerloos hart...
zo hadden bēi we ons toegesloten
en gingen zwiiggend naast elkaar:
ik heb den weg niet kunnen vinden,
al lag uw hand steeds voor de
mijne klaar.

En nu gij heen gegaan zijt naar dat
vreemde en voor geen levende
bereikbaar land,
nu breekt mijn vuist, eerst hunkrend open
en zoekt vergeefs uwe trouwe hand.

(Roel Houwink)

*De stilte
bewaart mijn laatste wens:
wees goed
voor elkaar.*

